

Sollicitaties landelijk bestuur

Voorzitter

Kandidaatstellingsbrief Jesse Koops

Beste JS'ers, lieve kameraden,

Afbraak. Dat is een woord dat beschrijft hoe een groot deel van ons – en een groot deel van Nederland – onze huidige koers als maatschappij ziet. Niet alleen van Nederland, maar van de hele wereld. De zeespiegel, extreemrechts en economische ongelijkheid schieten omhoog en nu we als sociaaldemocratie niet het sterke fundament zijn om de verzorgingsstaat te beschermen, lijkt alle zekerheid zoek.

Tegelijkertijd komen duizenden mensen samen om het tij te keren. 40.000 mensen in Amsterdam om te strijden voor ons klimaat. 35.000 leraren in Den Haag om samen op te komen voor goed onderwijs. 15.000 feministen op de been met de Women's March en 15.000 scholieren die samen een vuist maakten voor hun toekomst. Waar strijden zij voor? Voor hun toekomst of die van hun kinderen. Voor zekerheid, nu en morgen. En voor rechtvaardigheid. Waar onrecht zegeviert, is het onze taak om op te staan. Deze boodschap van hoop zagen we donderdag 23 mei terug in de exitpoll waar onze partij de grootste lijkt te worden van het land. We staan op!

Op alle fronten staan wij, de nieuwe protestgeneratie, op voor onze idealen. Voor gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid. Samen gaan wij, ook als Jonge Socialisten, deze strijd nu al aan. Op de Dam ben ik inmiddels stamgast om op te staan voor deze idealen, kernwaarden waar ik altijd voor op zal blijven staan. Dat zijn de waarden van de JS; daar komen we samen voor op. Nu wil ik graag als jullie voorzitter deze spannende tijd tegemoet en samen met jullie ten strijde trekken om het tij te keren.

Ik ben Jesse Koops, 21 jaar en student in Zwolle. Dat is echt mijn stad, van oudsher rood, vrij divers, groot, maar ook klein. In Zwolle groeide ik op in een – inmiddels voormalige – arbeiderswijk. We hadden niet veel te besteden; mijn ouders waren gescheiden. Toch hadden we het beter dan veel van onze burens en veel van mijn vriendjes en vriendinnetjes. Al vroeg had ik door dat elke avond een vol bord met eten voor mijn neus niet zo vanzelfsprekend was. Dat niet ieder kind thuis voorgelezen kon worden voor het slapengaan en dat ik toch best wel geluk had dat ik thuis rustig kon leren voor school. Dat vond ik toen niet eerlijk en dat vind ik nu nog steeds niet eerlijk. In groep 8 was ik betoverd door het verhaal van Job Cohen. "Iedereen telt mee," zei hij. Daar kon ik mij wel in vinden.

Nu drie jaar geleden, zes jaar na die verkiezing met Job Cohen, werd ik voor diezelfde waarden lid van de JS en nu staan we samen voor diezelfde waarden op. Sindsdien heb ik jongeren in Zwolle die ook zo denken verenigd door de JS Zwolle op te richten, waarvan de kern nog steeds actief is. Ook heb ik jonge supermarktmedewerkers verenigd voor hun cao als secretaris van FNV Jong. Het kón niet zo zijn dat supermarktbazen rondreden in Porsches en Maserati's terwijl ze hun jonge medewerkers voor de laatste euro's uitknepen. Uiteindelijk heeft Jumbo ons gelijk gegeven, we hadden gewonnen. Duizenden medewerkers hadden recht op extra geld. Dat gelijk halen, die rechtvaardigheid halen, is het mooiste wat er is. Dat drijft mij in alles wat ik doe.

Als voorzitter van de JS ben je niet alleen verantwoordelijk voor een politieke lijn. Het gaat ook om het scheppen en onderhouden van een fijne sfeer in onze prachtige vereniging. De JS is ook een plek van samenkomen. We maken met elkaar heel wat mee en voor de meest actieven onder ons is de JS heel wat gaan betekenen. Velen van ons hebben hier vrienden gemaakt en de liefde gevonden. Er zijn zelfs JS-baby's!

Voor iedereen betekent de JS iets anders. Wat de JS ook voor jou betekent, voor de meesten van ons betekent de JS wel iets. De JS betekent ook iets voor mij. Dat iets is niet te beschrijven, het bestaat uit vriendschap, liefde, alles wat ik zojuist beschreef eigenlijk. Daarom ook dat ik blij terugkomen – en dat iedereen blijft terugkomen – je bent in een omgeving waar je je thuis voelt. Dat moeten we koesteren. Als voorzitter span ik

me graag in om de JS een veilige omgeving te houden voor elk lid, ongeacht achtergrond, genderidentiteit, seksuele voorkeur of wat dan ook.

Ook heb ik een aantal plannen die praktischer van aard zijn. Ten eerste moeten we met zijn allen het gesprek aangaan over hoe we als politieke vereniging onze standpunten vormen. Je hebt vast een keer de vraag gekregen: "Wat vindt de JS daar eigenlijk van?" Vaak is daar niet echt een goed antwoord op te geven, want over veel onderwerpen hebben wij geen officiële standpunten. Vroeger hadden we daarvoor het politiek programma. Dat hebben we ooit afgeschaft, omdat we hele congressen in een zaaltje zaten om te stemmen over moties en amendementen, waar velen wat zeiden maar slechts weinigen werden gehoord.

Ledendemocratie staat hier centraal, dus het is niet de bedoeling dat ik straks met een plan kom en van jullie verwacht het goed te vinden, het klakkeloos over te nemen en uit te voeren. Nee, we moeten samen in discussie gaan om tot een betere manier te komen om onze politieke lijn te bepalen. Daar heb ik een idee over; de kern daarvan is om de discussie te verplaatsen van het congres naar kleinere groepjes. Deze kleinere groepjes bestaan uit leden die het leuk vinden om diepgaande discussies aan te gaan over onze sociaaldemocratische waarden en die toe te passen op de actualiteit. Ze krijgen de taak om niet voor of tegen iets te zijn, maar ons alternatief te formuleren en uit te werken. Uiteindelijk besluit het congres dan of we het standpunt van het groepje overnemen. Zo voldoen we aan de vraag naar heldere standpunten en politieke discussie voor hen die dat graag willen zonder de democratische controle op te geven en zonder het congres lam te leggen.

Ten tweede hebben we het opkomende activisme. Ik ben trots op iedereen die op durft te komen voor een socialere, groenere en lievere wereld. Daar doen we als JS geweldig aan mee, maar het kan nog zo veel beter. Bij FNV heb ik het van dichtbij meegemaakt: activisme werkt het beste vanuit je eigen intrinsieke motivatie. Voor het doel van een ander sta je lang niet zo snel op. Daarom is het zo belangrijk dat we als JS acties organiseren waar we eigenaarschap over hebben. Als die basis goed is, kunnen we verder en daarmee wordt het ook makkelijker om weer zichtbaar te zijn, zowel in de media als op straat.

Ten derde linkse samenwerking. Na het filmpje met Hans Brusselmans lijkt het lastig om nog serieus te praten over samenwerking met ROOD. Toch moeten we dat doen. Samen met de andere linkse jongerenorganisaties – ook DWARS en PINK! – kunnen we meer bereiken dan alleen, en net zoals Frans Timmermans op de avond na de Europese verkiezingen een handreiking deed naar de SP, kunnen wij dat ook doen naar ROOD. Ook buiten linkse jongerenorganisaties is samenwerking cruciaal. De samenwerking met onze internationale kameraden in België en Duitsland biedt veel kansen. Kansen die soms lastig zijn om te benutten, want je hebt de connecties nodig. Als voorzitter wil ik afdelingen graag helpen om contact te leggen met andere organisaties om deze kansen te benutten: van elkaar leren en samen opkomen voor rechtvaardigheid, ook grensoverschrijdend.

Kameraden, jullie weten nu wat over mij en mijn plannen. Maar waarom zou je op mij stemmen? Een stem op mij betekent een stem op doorzettingsvermogen, een stem op strijdbaarheid en een stem op ervaring. In mijn tijd bij FNV Jong heb ik geleerd waar mijn sterke en minder sterke punten liggen. Ik ben gestructureerd en sla met de vuist op tafel voor de mensen waar ik voor sta en vind het leuk om de idealen voorop te zetten en hierin het voortouw te nemen. Stem op mij en we gaan samen strijden voor een mooiere wereld. Kan ik op jouw steun rekenen?

Als je vragen en/of opmerkingen hebt, mag je me altijd appen. In deze brief kan ik niet al mijn standpunten kwijt. Lees voor meer informatie dus vooral verder op mijn site!

Met rode groet,

Jesse Koops

Website: www.jesse4js.nl

Mailadres: jesse.koops@outlook.com

Telefoonnummer: 06-83229892

Kandidaatstellingsbrief Joachim Cornielje

Geacht presidium van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid,

Utrecht, 23 mei 2019

Op 28 augustus 2013 werd ik op zestienjarige leeftijd lid van de Jonge Socialisten en van de Partij van de Arbeid. Het Nederlands politiek landschap zag er toen nog volkomen anders uit. De Partij van de Arbeid zat met bijna 40 zetels in een kabinet met de VVD. Van het Forum voor Democratie was nog geen sprake en jongeren hadden de afgelopen Tweede Kamer verkiezingen massaal op de PvdA gestemd. Vandaag de dag is de situatie anders, Nederland heeft een centrum rechts kabinet, de PvdA heeft meer moeite jongeren aan te spreken en op de publieke omroep worden serieuze debatten over een 'Nexit' gevoerd.

De uitdagingen van vandaag de dag zijn groter dan toen ik lid werd in 2013. In de tussenliggende periode zijn grote bedrijven zoals Nike alleen maar minder belasting gaan betalen, wordt er te weinig aan klimaatverandering gedaan, is het alleen maar lastiger geworden om een huis of kamer in de grote stad te krijgen en zijn de lonen van grote delen van de samenleving er reëel nog niet op vooruit gegaan.

Deze feiten werken soms ontmoedigend, maar het enige wat wij hieruit moeten halen is vechtlust. We hebben dingen om voor te knokken, idealen om voor te vechten en een wereld te winnen! De vraag naar Sociaaldemocratie zal altijd blijven bestaan, aan ons de taak op gepaste wijze aan die vraag te voldoen. Dit moeten we doen door op te komen voor de mensen die het het moeilijkst hebben: de flexwerker en de zzp'er, de leraar én de politieagent, de AOW'er én de student.

Tevens moeten we ons realiseren dat wij dit niet voor ons zelf doen. De Sociaaldemocratie is altijd een middel geweest en nooit een doel op zich. Daarom moeten wij ons altijd blijven uitspreken op het moment dat de Partij van de Arbeid iets doet waar wij het niet mee eens zijn. Een eigen lijn varen en onszelf durven uitspreken, zelfs als onze moederpartij daar niet blij mee is, is een kerntaak van de JS. Die taak wil ik op mij nemen omdat ik geloof dat juist een kritische JS zorgt voor een gezondere Sociaaldemocratie.

Als laatste moeten wij onszelf kunnen relativiseren. Onze vereniging doet buitengewoon belangrijke dingen maar dit betekent niet dat we daarom ook altijd serieus moeten zijn. Ik hou er van dat we naast onze serieuze inbreng lekker kunnen borrelen, feesten en andere leuke dingen organiseren. Dit maakt onze vereniging een plaats waar je niet alleen naartoe gaat voor de inhoud, maar óók voor je plezier.

Beste vrienden, kameraden, ik geloof in de toekomst van onze vereniging. Ik geloof dat wij ons land beter kunnen maken en met een geheven hoofd de strijd aan durven gaan om Nederland socialer te maken dan het ooit geweest was. En daarom kandideer ik me als landelijk voorzitter van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid.

Met rode groet,
Joachim Cornielje

Vol van realisme en idealisme. Een werkelijkheidszin, die rekening houdt met het bereikbare, doch beseft, dat in de werkelijkheid het ideaal ook mee doet. Anderzijds een idealisme, dat ver vooruitziet, maar daarom niet voorbijgaat aan wat vlak voor ons ligt. – Willem Drees

Kandidaatstellingsbrief Judith Lemkes

Beste Jonge Socialisten,

Zo'n twee en een half jaar geleden werd ik lid van de JS. Voor mijn omgeving kwam die beslissing niet bepaald als een verrassing. Al vanaf vrij jonge leeftijd had ik een grote interesse in politiek en een duidelijk beeld van hoe een rechtvaardige samenleving eruit zou moeten zien. Bovendien had ik ook altijd de behoefte om het daar uitgebreid met iedereen over te hebben.

Toen ik vervolgens Nederlands en Politicologie ging studeren, besloot ik ook daadwerkelijk eens iets te doen met die idealen, in plaats van er alleen over te praten. Ik werd actief lid van de JS en de PvdA. Op mijn eerst congres, in Tilburg, voelde ik me al snel helemaal thuis. Omdat ik het naast de theorie die bij mijn studies aan bod kwam ook graag de politieke praktijk wilde leren kennen, besloot ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een communicatiestage te lopen bij de PvdA. De stage wakkerde mijn politieke passie verder aan en daarom kandideerde ik me vervolgens als bestuurslid Scholing van de JS.

Dit jaar heb ik in het landelijk bestuur een geweldig jaar gehad. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet en ontzettend veel geleerd. Ik heb scholingsactiviteiten georganiseerd en gigantisch veel gedemonstreerd en campagne gevoerd, maar ik heb dit jaar vooral kunnen ervaren hoe alles in het landelijk bestuur werkt en de vereniging volledig leren kennen. En ik ben nog meer van de JS gaan houden. Met veel plezier kandideer ik me daarom voor het voorzitterschap van de Jonge Socialisten.

Ik heb in mijn tijd bij de JS ook gezien dat er nog wel wat te verbeteren valt binnen de vereniging. De meeste leden zijn theoretisch opgeleid, wit en man. Er zijn te weinig vrouwen*, praktisch opgeleiden en mensen met verschillende culturele achtergronden actief. Afgelopen jaar heb ik bijeenkomsten georganiseerd om daarover met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar oplossingen. Komend jaar wil ik me nog meer inzetten voor een diverse vereniging door het gesprek over diversiteit met iedereen te blijven voeren.

Daarnaast zijn er nu voor leden slechts een aantal manieren om actief te zijn binnen de JS. Ik heb dit jaar samengewerkt met JS'ers met goede ideeën voor een landelijke scholingsactiviteit, maar er zijn nog geen vaste structuren die het voor alle leden mogelijk maken om op landelijk niveau mee te denken. Leden moeten vaker betrokken worden in de organisatie van evenementen en acties, onder andere in de werkgroepen die een duidelijke taak krijgen. Naast de afdelingsbesturen, het presidium en het landelijk bestuur moeten er meer mogelijkheden komen om mee te draaien in de organisatie van de JS. Op die manier blijven meer leden actief betrokken en wordt de JS nog meer een vereniging van ons allemaal.

Ook blijft het aantal leden van de JS laag. Daarom wil ik met mijn bestuur van ledenwerving de aankomende twee jaar een speerpunt maken. Niet alleen door het doorzetten van de wervingscampagne, maar ook door goed en zichtbaar actie te voeren. Door middel van acties kunnen we onze sociaaldemocratische idealen onder de aandacht brengen en jongeren motiveren om zich aan te sluiten. Als JS moeten we vaker uit onze bubbel en het gesprek en de samenwerking aangaan met jongeren die (nog) niet politiek actief zijn.

De JS kan dus diverser, actiever en groter. Wanneer we dat voor elkaar krijgen, kunnen we nog beter met zijn allen bepalen welke kant we op willen met de JS. Hoe we precies invulling geven aan onze sociaaldemocratische waarden. Hoe we aan alle mensen die solidariteit niet vanzelfsprekend vinden, laten zien dat het ook anders kan.

Ik ben ontzettend gemotiveerd om me daar de komende twee jaar voor in te zetten als voorzitter. Twee jaar? Ja, want ik heb gemerkt dat een jaar veel te kort is om echt een verschil te maken en ook aan veranderingen op de lange termijn te denken. Mijn plannen kun je vinden in mijn manifest op www.stemjudith.com. Steun jij me, zodat ik ze waar kan maken?

Rode groet,

Judith Lemkes

Kandidaatstellingsbrief Lilit Zeltsburg

Lieve Jonge Socialisten,

Mijn hele leven ben ik allergisch geweest voor onrechtvaardigheid. Als kind drukte die allergie zich uit in opstaan tegen pestkoppen, zowel voor anderen als wanneer ze *mij* moesten hebben om mijn migratieachtergrond. Als tiener, in namens klasgenoten die benadeeld werden brieven schrijven aan het schoolbestuur. Als volwassene, in opkomen voor de rechten van iedereen die oneerlijk behandeld wordt. Het was deze allergie die mij zes jaar geleden bracht bij de Jonge Socialisten, en die mij nu drijft om te strijden voor een betere wereld.

Als eerst actief lid, en later voorzitter van de afdeling Den Haag-Leiden heb ik samen met mijn fantastische team acties en activiteiten opgezet waar ik voorheen alleen had durven dromen. Zo ben ik bijvoorbeeld enorm trots op de gevarieerde campagne die we hebben opgezet rondom de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben onder andere grappige filmpjes gemaakt om aandacht te vragen voor de problematiek op de woningmarkt. Ook hebben we een enorme stormbaan opgezet voor de Haagse Hogeschool, als symbool voor hoe moeilijk het is om een vaste baan te vinden als jongere. We hebben goede banden onderhouden met zowel andere organisaties in de stad als de PvdA, waardoor we ook de ruimte konden innemen als we een keer echt kritisch moesten zijn. We hebben veel actie gevoerd, en die zichtbaarheid heeft geloond: ook in de media mochten we ons geluid laten horen. Tenslotte heb ik ook deel uitgemaakt van de sectorraad van FNV Jong, waar ik mee mocht denken over de koers van de vakbeweging, en was ik regelmatig op straat te vinden met Young&United. Die lijn zou ik graag willen voortzetten als landelijk voorzitter van onze vereniging.

De JS voelt voor mij als thuis. Ik zou graag willen dat het dat kan zijn voor iedereen die zichzelf kan vinden in onze idealen. Op dit moment staat onze vereniging op een kruispunt, en wij moeten kiezen welke kant we op willen. De verkiezingsuitslag van 2017 heeft zowel onze moederpartij als onze vereniging hard geraakt, maar dat betekent anderzijds ook dat er uitgerekend nú veel meer ruimte is voor ons geluid. Anderzijds heeft ons fantastische resultaat van de Europese verkiezingen laten zien hoe belangrijk de betrokkenheid van jongeren nu is. Niet alleen binnen de PvdA, maar ook naar buiten toe. Het liefst zou ik de JS zien als de plek waar linkse jongeren zich kunnen verenigen om hun idealen na te streven en echte verandering teweeg te brengen in de wereld.

Op dit moment zijn we echter nog niet zover. Onze maatschappelijke positie behouden en versterken wordt een grote uitdaging. Daarom is nú het moment om ons te richten op onze kracht: een getalenteerd, divers, strijdbaar ledenbestel. We hoeven het niet altijd eens met elkaar te zijn, maar we vertrouwen elkaar. We voeren vurige debatten vanuit het hart, waarbij we vertrouwen dat de ander niet onze tegenstander is, maar onze kameraad. We zijn betrokken jongeren die leven naar onze gedeelde waarden, en deze uitdragen naar de rest van de maatschappij. We leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. We durven onszelf neer te zetten als een vereniging die zich niet de mond laat snoeren. En juist nu blijven we niet steken in een JS-bubbel, maar reiken we een hand uit naar onze maatschappelijke bondgenoten en strijden we voor onze gedeelde idealen.

Hoe maken we optimaal gebruik van deze kracht? Ik wil gebruik maken van ervaringen uit afgelopen jaren om de JS te laten functioneren als een netwerk voor al onze leden. Zo komen mensen met gedeelde interesses en talenten bij elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Op deze manier hebben we ook een duidelijk beeld van het talent dat wij in huis hebben, en weten we wie ingezet kan en wíl worden voor bijvoorbeeld acties, activiteiten, en politieke campagnes. Hiermee zorgen we ook voor veel hechtere banden binnen de vereniging, en bieden we ieder lid de mogelijkheid om zichzelf optimaal te ontplooien, zij het als activist, toekomstig politicus, of gewoon als mens.

Met de gebundelde kracht van de Jonge Socialisten zou ik willen dat onze vereniging zich richt op drie belangrijke thema's: democratie, diversiteit, en duurzaamheid. Dit zijn onderwerpen die in de afgelopen tijd

minder aan bod zijn gekomen in de discussies binnen onze vereniging. Dat betekent echter niet dat ze ver buiten de maatschappelijke discussie zijn gebleven. Integendeel, ze worden zelfs gekaapt door andere partijen: terwijl (extreem-)rechtse partijen aan de haal gaan met onze democratie en vrijheid, raakt het debat over diversiteit steeds meer gepolariseerd, en sterft de planeet voor onze ogen omdat het kabinet liever de energietransitie de eigen verantwoordelijkheid van individuen wil maken dan de échte vervuilers, de grote bedrijven, te belasten. Juist nu ontstaat er dus ruimte voor óns verhaal op deze onderwerpen. Hierover wil ik graag met alle leden in discussie, zodat we samen een duidelijke koers kunnen varen.

Dit kunnen we alleen doen als we echt verenigd zijn, met een proactief en activistisch landelijk bestuur dat tussen de leden staat. Ik geloof dat een goede voorzitter in staat moet zijn om leden te empoweren en iedereen de kans te geven om zijn ideeën tot uitvoer te brengen, zowel binnen het bestuur als erbuiten. Daarvoor moet de voorzitter toegankelijk en aanspreekbaar zijn, en moet die weten wat er leeft bij de vereniging. Een goede voorzitter spreekt nieuwe leden actief aan om ze te betrekken bij acties en activiteiten en om een indruk te hebben van wat leden zélf willen doen. De voorzitter moet ook durf hebben om, tussen alle sterke persoonlijkheden in de fractie en op het partijbureau, zich uit te spreken en pal te kunnen staan voor de belangen van de vereniging. Tenslotte moet de voorzitter in staat zijn het gezicht van de vereniging te zijn, door goede banden te hebben met andere politieke jongerenorganisaties én door media-aandacht te kunnen genereren en gebruiken.

Kijkend naar mijn ervaring geloof ik dat ik dat kan. Nu is het aan jullie, de leden, om daarover te beslissen. In de komende tijd hoop ik velen van jullie te spreken en te overtuigen van mijn visie. Mocht je hierover meer willen lezen, dan kun je terecht op mijn site: www.jsmetlilit.nl. Je kunt me ook bellen, mailen, en ja: postduiven zijn ook van harte welkom.

Tot snel!

Veel liefs, Lilit Zeltsburg

0634088333

lilit.zeltsburg@gmail.com

www.jsmetlilit.nl

Secretaris

Kandidaatstellingsbrief Roberto Kist

Kameraden,

Ik schrijf deze brief aan jullie op woensdag 22 mei, het is de dag voor de Europese verkiezingen. De afgelopen weken hebben we samen gestreden voor een positief, sociaal en vooruitstrevend Europa. Met velen van jullie heb ik actie gevoerd om een snelle aanpak van klimaatverandering af te dwingen, om discriminatie en ongelijkheid tussen vrouwen en mannen aan te pakken en om ons te laten horen voor een betere toekomst.

Toch gaat het politieke debat op de dag dat ik deze brief schrijf niet over onze strijd. Vanavond gaan Rutte en Baudet met elkaar in debat en al de hele dag hoor ik dat dit alles is waar iedereen het over heeft. De hardste schreeuwsters met de meest kwetsende uitspraken krijgen de meeste aandacht en rechts Nederland zet zich graag neer als het alternatief voor extreemrechts. Wij moeten blijven strijden om ons geluid te laten horen en om te zorgen voor verandering.

Als jullie secretaris wil ik deze strijd gaan voeren door de voorzitter en afdelingen te ondersteunen bij het vertellen van ons verhaal, in tekst maar ook vooral in actie! Daarnaast zie ik het als mijn grote opdracht om namens de Jonge Socialisten verbinding te zoeken met alle sociale en progressieve partijen, organisaties, bewegingen en vakbonden van Nederland zodat we samen kunnen laten zien hoe het anders kan!

Zoals jullie lezen wil ik dolgraag aan de slag om de JS en de sociaaldemocratie goed op de kaart te zetten, samen werken aan verandering en de wereld elke dag een stukje mooier maken!

Ik zal deze brief dus ook niet te lang maken maar ik nodig iedereen uit om me aan te spreken op de debatavonden die worden georganiseerd en op het congres in Leiden.

Ik hoop op jullie steun.

Met hartelijke rode groet,

Roberto Kist.

Penningmeester

Kandidaatstellingsbrief Patrick Schmiermann

Sinds de afgelopen verkiezingen staan we er weer. Na een aantal jaar waarin ons steeds werd gevraagd of we nog wel relevant waren en of we nog wel wat toevoegden, hebben we laten zien dat we dat inderdaad nog steeds doen. Want ons sociale verhaal doet er nog steeds toe. Zolang jongeren nog steeds niet goed betaald worden voor het werk dat ze doen, zolang er nog steeds geen klimaatbeleid wordt gevoerd dat ook echt zoden aan de dijk zet en zolang er nog steeds geen onderwijs is waar iedereen op kan rekenen, doen we er nog toe en is het linkse geluid dat we als JS laten horen nog steeds relevant.

Want juist als jongerenorganisatie kunnen we een geluid laten horen dat zo hard nodig is. Want laat het nou net jongeren zijn die nog steeds een grote afstand tot de politiek ervaren en wiens stem daardoor niet altijd gehoord wordt zoals die dat eigenlijk wel zou moeten. Juist als jongerenvereniging kunnen wij hier als JS ook een belangrijke rol in spelen. Waar ik voor sta is een JS die een stevig, positief, links geluid laat horen. Want politiek is niet alleen saai, het kan ook heel gezellig zijn, als je het tenminste samen doet.

En laten gezelligheid en het samen aanpakken van problemen nou net dingen zijn waar wij als JS'ers erg goed in zijn. Want naast alle inhoud en doelen zijn we ook gewoon een vereniging, een vereniging waar het ook draait om het leren kennen van nieuwe mensen en het op zijn tijd drinken van een drankje of het doen van iets anders leuks.

Deze verschillende aspecten maken de JS namelijk tot de vereniging die het is en waar ik sinds dat ik zes jaar geleden lid ben geworden ontzettend veel boeiende ervaringen heb opgedaan. Ook daarom zet ik me komend jaar, als penningmeester en bestuurslid vereniging, graag in voor onze organisatie.

Voor iedereen die mij nog niet kent, ik ben Patrick, geboren en getogen Brabander, al woon ik tegenwoordig boven de rivieren in Utrecht, waar ik nu voor het vierde jaar Rechten en Geschiedenis studeer. Na anderhalf jaar in het afdelingsbestuur van Brabant als bestuurslid leden, penningmeester ad interim en vicevoorzitter actief te zijn geweest, zou ik me graag in als penningmeester nog actiever voor de JS inzetten.

Komend jaar wil ik gaan voor een vereniging waar iedereen zich welkom en betrokken voelt, want een vereniging draait uiteindelijk ook om de afdelingen en de leden. Daarom vind ik het belangrijk om ook vooral tussen de leden in te blijven staan en open te staan voor suggesties vanuit de vereniging, want jullie ideeën zijn bijna net zo belangrijk als de plannen die wij als bestuur bedenken. Zeker om ons als JS goed te laten horen zijn de afdelingen van groot belang, een links geluid gaat namelijk niet alleen over landelijke thema's, maar ook over de dingen die bij jullie in de buurt of regio spelen en niemand weet beter wat daar de problemen zijn, dan zij die er het dichtst op zitten.

Verder vind ik het ook belangrijk dat we als JS'ers onze eigen mening vormen. Hierbij spelen de congressen, met alle sprekers en workshops die we daar houden een belangrijke rol. Maar je mening vorm je niet alleen door te luisteren naar mensen met wie je het steeds eens bent, daarvoor moet je soms ook sprekers uitnodigen uit een andere politieke hoek, zodat we uiteindelijk blijven nadenken over waar we eigenlijk voor staan en wat we willen bereiken. Als penningmeester is het natuurlijk belangrijk dat we financieel gezien niet alleen al onze zaken op orde hebben, maar ook houden. Daarom streef ik ernaar om het goede werk wat daar door mijn voorgangers is verzet in principe voort te zetten. Wel vind ik het belangrijk dat er genoeg ruimte blijft om onze mening te verkondigen door onze acties en het dat we leden bij de vereniging betrekken, want als mensen zich onderdeel voelen van een club (en natuurlijk zeker zo'n leuke als de JS), zullen we ze ook eerder behouden.

Een JS met een positief links geluid, waar mensen zich welkom voelen en die zijn financiën goed op orde heeft, daar sta ik voor en ga ik me komend jaar met jullie steun vol voor inzetten!

Rode groet, Patrick Schmiermann

Mochten jullie nog vragen of suggesties hebben, laat het me vooral weten! Jullie kunnen me bereiken op 0648123066 of via de mail: pd.schmiermann@home.nl

Bestuurslid communicatie

Kandidaatstellingsbrief Stan Peters

Beste JS'ers,

“Denk niet wit,

Denk niet zwart,

Denk niet zwart-wit,

Maar in de kleur van je hart.”

Een aantal van jullie zullen deze regels uit het lied zwart-wit van Frank Boeijen wel herkennen. Ondanks dat dit lied uit 1983 komt, ver voor mijn geboorte en uit een heel andere tijd, zijn deze regels relevanter dan ooit. De tegenstellingen in de samenleving lijken tegenwoordig namelijk wel onoverbrugbaar. Je bent óf een klimaatdrammer, óf een klimaatontkenner. Je bent óf voor een Nexit, óf voor een Europese superstaat. De wereld is echter niet zo zwart-wit als het soms lijkt in de media. Mijn oproep aan onze maatschappij zou dan ook dezelfde als die van Frank Boeijen zijn: Denk niet zo zwart-wit, maar in de kleur van je hart.

Met deze gedachte werd ik vier jaar geleden lid van de PvdA en de JS. Na de dramatische verkiezingsuitslag voor de PvdA in 2017 besloot ik actiever te worden voor onze club. Hierbij was het verlies van 38 naar 9 zetels niet eens de grootste trigger om actiever te worden. Dat was het feit dat als enkel de stemmen van jongeren zouden tellen, de PvdA op 3 zetels uit zou komen. Hoe kon het dat een partij die met waarden als gelijkheid, solidariteit en verbondenheid dicht bij jongeren zou moeten staan, vaak niet eens in hun gedachten opkomt als ze gaan stemmen? Telkens wanneer ik iemand vertel dat ik politiek actief ben, laat ik diegene raden bij welke partij. Meer dan ik zou willen kwam diegene dan met de volgende antwoorden: “Groenlinks?” Nee. “D66?” Nee. “VVD?” Nope. “Forum?” Zeker niet! “Partij voor de dieren?” Nee. “ChristenUnie dan?” Helaas weer nee. “Oh, dan zou ik het echt niet weten.”

Dit moet anders!

De PvdA moet weer de eerste partij worden die genoemd wordt als ik deze vraag over 3 jaar aan iemand stel. Daar wil ik als bestuurslid communicatie in het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten komend jaar graag mijn steentje aan bijdragen.

Dat het op het moment minder gaat met de sociaaldemocratie, ligt niet aan onze idealen. Onze sociaaldemocratische idealen zijn namelijk ijzersterk, tijdloos en het waard om iedere dag voor te strijden. Het ligt eerder aan het imago van de PvdA als partij vol zure oude mannen. Dit heeft natuurlijk ook zijn neerslag gehad op de JS. Ik wil ervoor zorgen dat we niet langer gezien worden als de partij van de zure oude mannen, maar van de vrolijke jonge optimisten. Afgelopen anderhalf jaar heb ik me daarvoor al ingezet in het bestuur van de JS Brabant als bestuurslid politieke strategie en voorzitter. Dit jaar hoop ik mijn master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht af te ronden, waardoor ik me komend jaar volledig op de JS kan richten.

Om uit te stralen dat we een gezellige, leuke club zijn is goede communicatie essentieel. Voor een politieke organisatie anno 2019 is communicatie een stuk meer dan een persbericht versturen en een berichtje op Facebook zetten. We moeten de JS beschouwen als een merk. (sorry voor de marketingtaal) Als mensen denken aan onze vereniging of onze communicatie zien, moeten ze gelijk een goed gevoel krijgen. Dit doen we door toffe content te creëren dat in alles uitstraalt dat wij een vereniging zijn die iedere dag strijdt voor een betere en socialere toekomst en na afloop gezellig met elkaar een drankje drinkt. Hierbij kunnen we onze socials op een nog betere manier gebruiken dan we nu al doen. Met flitsende filmpjes en andere content die vol zit met humor en positieve energie. Zo zetten we samen de JS neer als een club waar je bij wilt horen en waar je je vrienden mee naartoe wil nemen. Middels online adverteren kunnen we ervoor zorgen dat onze

content op grote schaal terechtkomt bij de jongeren die we willen bereiken. Hierbij is het ook belangrijk dat we inspelen op de actualiteit. Om onze naamsbekendheid te vergroten wil ik er verder voor zorgen dat we als JS middels acties en opiniestukken vaker te zien zijn in de landelijke media.

Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met jullie de JS verder op de kaart te zetten. De JS moet dé politieke jongerenorganisatie worden waar je als linkse jongere bij wil horen. Samen kleuren we zo Nederland weer rood. In de kleur van ons hart.

Rode groet,

Stan Peters

(Mocht je nog vragen hebben, kun je me altijd appen of bellen via 0625172856. Ook ideeën en suggesties over de communicatie van de JS zijn van harte welkom.)

Bestuurslid scholing

Kandidaatstellingsbrief Suzanne Bollen

Beste JS'ers,

Met deze brief wil ik me kandideren voor de functie scholing binnen het landelijk bestuur van de JS. Mijn naam is Suzanne Bollen, ik woon in Amsterdam, studeer daar rechten en ben bestuurslid sociale activiteiten bij de afdeling Amsterdam. Van mijn bestuurswerk in Amsterdam heb ik ontzettend veel geleerd, met name het belang van goede communicatie, binnen het bestuur maar vooral ook naar de leden toe. Met zo'n grote groep kan er namelijk makkelijk een misverstand ontstaan, wat heel jammer is, zeker als het ten koste gaat van goede evenementen. Ook heb ik in Amsterdam een aantal hele mooie evenementen mogen organiseren, dan springt vooral het powershiftevenement op internationale vrouwendag eruit, dat ik samen met Mei Li Vos en Suzanne Piet heb georganiseerd. Daarvan heb ik vooral veel over de organisatie van zo'n groot evenement geleerd. Ik kom uit Doesburg, bij Arnhem. Mijn ouders zijn beide PvdA'ers en ik heb dus van jongs af aan de sociaaldemocratische waarden en de politiek van dichtbij gezien. Mijn vader is wethouder en daardoor weet ik hoe stressvol het spel soms kan zijn en hoe groot de invloed van media is, maar ik weet ook hoe ontzettend veel je kan bereiken. Dat is vooral wat mij geïnspireerd heeft om politiek actief te worden, de kans om echt iets te betekenen voor een ander. Nu wil ik graag iets betekenen voor onze leden en onze mooie en gezellige vereniging.

Binnen de functie wil ik het activisme weer meer aan bod laten komen, ik ben zelf het afgelopen jaar een stuk activistischer geworden en heb de verschillende kanten van het activisme gezien. Ik heb geleerd dat in veel gevallen kleine dingen samen een groot geheel vormen, denk bijvoorbeeld aan een mannelijke vorm in een krantenartikel waar makkelijk iets genderneutraals had kunnen staan, geen gehandicaptoiletten bij het theater of extra plastic om een paprika in de supermarkt. Allemaal als individueel geval misschien niet zo erg, sterker nog, het zou je niet eens opvallen. Maar samen met nog heel veel andere dingen vormen ze een geheel van een systeem dat anders moet, als zoveel mogelijk mensen wat zeggen van kleine dingen groeit het bewustzijn en daarmee de bewegingen die er iets aan willen doen. Een heel belangrijk deel van activisme is dus bewustzijn, daarom wil ik in mijn bestuursjaar verschillende activistische groepen uitnodigen om te vertellen over wat zij doen en hoe hun vorm van activisme eruitziet, en zo bewustzijn vergroten en misschien wel iemand inspireren om op hun manier een steentje bij te dragen. De JS is natuurlijk van zichzelf al activistisch, maar ik wil hiermee vooral leden die een of meerdere thema's specifiek belangrijk vinden de kans geven zich te verdiepen in hoe de wereld van activisme op dat thema eruit ziet en misschien naast de JS nog meer met hun idealen aan de slag te gaan, er is namelijk ontzettend veel en het een sluit het ander niet uit.

Verder wil ik natuurlijk de bestaande scholingsactiviteiten zoals de JS academie, stoomcursus en masterclass sociaaldemocratie voortzetten, maar ook een platform opzetten waar alle leden altijd terechtkunnen met vragen, of het nou gaat om beginners of gevorderden. Dit moet een plek worden waar iedereen terecht kan zonder zich opgelaten of misschien "stom" te voelen als ze aangeven ergens nog niet veel vanaf te weten. Zo wil ik iedereen een laagdrempelige manier geven om te leren binnen de JS. Ik hoop dat leden zo de vragen die ze misschien al langer hadden maar niet durfden te stellen wel beantwoord kunnen krijgen.

Ik hoop op jullie steun om wat te mogen betekenen voor onze mooie vereniging.

Als er nog vragen zijn ben ik altijd bereikbaar op suzbollen09@gmail.com en 0644237752.

Met vriendelijke groet,

Suzanne Bollen

Bestuurslid leden

Kandidaatstellingsbrief Lotte Demarteau

Beste JS'ers,

Sommigen van jullie zullen mij al kennen, maar ik zal me toch even voorstellen. Mijn naam is Lotte Demarteau, 20 jaar oud en ik studeer milieukunde aan de HAS in Den Bosch. Ik ben al drie en een half jaar actief bij de Jonge Socialisten, met name binnen de afdeling Arnhem-Nijmegen. De JS heeft mij veel gebracht. Graag zou ik nu iets terug doen, daarom kandideer ik me met veel plezier voor de functie leden binnen het Landelijk Bestuur van de Jonge Socialisten.

Gelijke kansen, een duurzame samenleving en het tegengaan van armoede: daar strijd ik voor. Elke dag wil ik mijn best doen om de wereld een stukje mooier en eerlijker te maken. Ik denk dat het heel belangrijk is om politiek vanuit je hart te bedrijven, daarmee verander je immers het meeste. Als ik om mij heen kijk, zie ik zoveel onrecht. Kinderen die zonder ontbijt naar school moeten, omdat hun ouders geen geld hebben om brood te kopen. Kinderen die met een 1-0 achterstand beginnen in de maatschappij, alleen omdat hun ouders in het buitenland geboren zijn. Kinderen die geen veilig thuis hebben, maar door gebrek aan capaciteit en middelen bij jeugdzorg ook geen uitzicht op een veilig thuis hebben.

Het afgelopen jaar heb ik gekeken naar wat beter kan in de maatschappij en hier verandering teweeg proberen te brengen. Zo hebben we, met de afdeling Arnhem-Nijmegen, een grote inzamelactie gehouden om sinterklaascadeautjes te geven aan kinderen in armoede. Het lijkt mij super leuk om dit volgend jaar op landelijk niveau te coördineren. Hoe tof zou het zijn als elk kind, in elke provincie kan genieten van een mooie sinterklaas? In Limburg hebben we de Maaslijn, een treinverbinding met alleen in november al meer dan 120 storingen. Ik werd er boos van. Docenten konden niet op tijd komen om les te geven, studenten konden niet op tijd komen voor tentamens en verpleegkundigen van het Radboudumc kwamen dagelijks te laat. Daarom besloot ik in actie te komen. Samen met de afdelingen Limburg en Brabant hebben wij een fietsactie gehouden. We zijn van Venray naar Nijmegen gefietst en hebben hier veel zichtbaarheid in de media mee weten te creëren. De actie was een succes. Eindelijk is er meer geld beschikbaar om de Maaslijn te verbeteren. Politiek voer je vanuit je hart, omdat je ergens boos om wordt en dit wilt veranderen.

Het afgelopen jaar heb ik voorzitter mogen zijn van een prachtige afdeling. Samen met mijn medebestuurleden hebben wij een levendige afdeling gecreëerd met een goede basis aan actieve leden. Naast mijn voorzitterstaken heb ik ook de ledentaken vervuld. Het allerbelangrijkste in een vereniging zijn immers de leden. Ik denk dat de JS nog veel kan groeien op het gebied van leden. Hiervoor heb ik een aantal speerpunten. Ten eerste is het belangrijk om te kijken wat voor jongeren lid worden van de JS. Wat studeren deze leden en waarom zijn ze lid geworden? Op basis hiervan kun je een lid uitnodigen bij een activiteit die bij zijn of haar interesses aansluiten. Op het moment dat een lid het moeilijk vindt om naar een activiteit te komen, is het belangrijk de drempel te verlagen. Dit kan ik doen door eerst samen met deze persoon af te spreken, waarna we samen naar de activiteit kunnen gaan. Het zou ook tof zijn om een paar actieve leden uit verschillende afdelingen te koppelen aan de nieuwe leden in die afdeling. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe leden een contactpersoon hebben, die met hen meekan naar activiteiten en waaraan je alles op een laagdrempelige manier kan vragen.

Daarnaast is het belangrijk dat leden zich welkom voelen binnen onze vereniging. Gelukkig bestaat er binnen de JS al een open en vriendelijke sfeer. Het is belangrijk om dit te behouden op alle activiteiten. Ook is het goed om te kijken waar de talenten van leden zitten. We kunnen leden op verschillende manieren laten groeien binnen onze vereniging, wat we alleen maar moeten stimuleren. Als bestuur kunnen we leden motiveren om een bepaalde actie of activiteit op te richten op het gebied waar zij verstand van hebben. Dit zorgt ervoor dat zij het gevoel krijgen dat ze welkom zijn. Bovendien is het ook nog eens heel leerzaam. Verder willen sommige leden ook doorstromen naar de PvdA om daar actief te worden in de gemeente, provincie of zelfs landelijk. Wij kunnen deze leden ondersteunen en koppelen aan politici zodat ze alvast wat ervaring opdoen. Dit kan bevorderlijk zijn voor hun leerproces en ik denk dat we daarmee een grote groep leden creëren die ook actief

zal blijven binnen de JS. In de afdeling Arnhem-Nijmegen zijn wij onlangs met een proef gestart om dit te verwezenlijken. Zo organiseren wij een meeloopdag met de gemeenteraadsfractie in Arnhem en zijn wij bezig met een talentenpoule om jongeren te koppelen aan politici.

Ik hoop dat jullie mijn plannen goed vinden en mij willen steunen op het congres. Samen met de rest van het bestuur hoop ik er een mooi jaar van te maken.

Met rode groet,

Lotte Demarteau

Internationaal secretaris

Kandidaatstellingsbrief Hevien Dahly

Lieve kameraden van de Jonge Socialisten,

Hierbij wil ik vol enthousiasme kenbaar maken dat ik me kandideer voor de landelijke bestuursfunctie van internationaal secretaris. Nadat ik me als afdelingsbestuurslid van Rijnmond twee jaar heb ingezet om Rotterdam socialer en meer solidair te maken, wil ik dit nu graag buiten de stads-en landsgrenzen voortzetten en hopelijk met jullie steun! In deze brief neem ik jullie mee naar het moment waarop ik lid werd van de Jonge Socialisten tot aan nu met daarbij natuurlijk de plannen die ik heb voor onze vereniging.

Afijn, ik zal beginnen met een kort stukje info over mezelf voor degenen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Hevien Juliana Dahly, ik ben een 21-jarige in Friesland geboren Nederlandse Europeaan van twee lieve ouders die vanwege hun Koerdische achtergrond zijn gevlucht uit Syrië. Soms voelt het alsof ik de helft van mijn leven doorbreng in de trein, maar dat vind ik stiekem niet heel erg. Daarnaast lees ik graag, rol (lees: skate) ik een aantal keer per week door één van de mooiste en tegelijkertijd lelijkste steden van Nederland. En last but not least: mijn lievelingseten is snoep. Hoe zuurder, hoe beter. En oké, ik houd ook heel veel van taart, gesprekken met onbekenden (in de trein bijvoorbeeld), dieren, vegan hamburgers en (de geur van) regen.

Sinds kleins af aan heb ik me druk gemaakt om alles wat er gebeurde op de wereld. Politiek speelde daar een grote rol in. Het fascineerde en beangstigde me dat inderdaad daar in Den Haag alles kon worden bepaald in een ieders leven. Het liefst wilde ik daar alles over weten. Van de Eurocrisis tot aan het hele asielsysteem. Niet dat men ook maar dacht dat ik alles tot in detail hoorde te weten, dus zocht ik zelf uit hoe alles in elkaar zit en kwam ik er snel achter dat ik het niet eens ben met de manier waarop dat was. Dankzij de mensen in mijn omgeving hoefde ik het daar niet bij te laten. Zo gebeurde het dat ik in 2006 als 6-jarig meisje op Het Plein in Den Haag stond om mee te demonstreren voor een Generaal Pardon. Dat heeft ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt en deed mijn fascinatie voor politiek meer en meer groeien. Tegelijkertijd gaf het me veel hoop om zoveel mensen bij elkaar te zien voor hetzelfde doel.

Nu ben ik niet meer zes jaar oud en probeer ik nog steeds zoveel mogelijk te begrijpen. Toch heb ik het meeste geleerd door bezig te zijn met alles behalve mijn studie. Zo heb ik me de afgelopen jaren ingezet als vrijwilliger bij Samen010 en bij (mijn lievelingsplek op de wereld) het Verhalenhuis Belvédère om de stad met al haar inwoners te leren kennen.

Naast vrijwilligerswerk merkte ik echter op dat er iets leek te ontbreken in mijn bezigheden. Ik zag en eigenlijk ontweek liever de krantenkoppen en beelden van de migratiestroom die op gang was gekomen vanuit landen als Syrië. Steeds vaker werd gesproken over 'migratieproblematiek' en 'vluchtelingencrisis'. Ik zag mijn klasgenoten worstelen met het feit dat ze zijn geboren en getogen in Rotterdam-Zuid, het 'afvoerputje van Nederland'. Het werd pijnlijk om te zien dat mijn vrienden motivatie verloren op de middelbare school. Want ja, met een niet-Westerse naam ben je niet snel welkom op een sollicitatiegesprek later. Hier wilde ik iets aan doen.

Na lang wikken en wegen ben ik uiteindelijk lid geworden van de Jonge Socialisten. Ik volgde de Jonge Socialisten op afstand en zo zag ik onder andere de campagne over het Oekraïne-referendum langskomen (of eigenlijk het verbod op deze campagne); ik zag de Korte Rokjes Actie voorbij komen. Dit sprak mij erg aan en zo geschiedde het dat ik me midden in een warme zomernacht van 2016 lid maakte van onze mooie vereniging. Daar heb ik geen moment spijt van gehad.

Nadat ik lid werd was mijn eerste activiteit het Draag Wat Je Zelf Wilt Zwemfeestje waarmee de boodschap werd uitgedragen dat de hele discussie over de Boerkini niet per se ergens op sloeg en dat vrouwen lekker zelf moeten weten wat zij willen dragen. Ik kon me helemaal vinden in deze stelling. Echter, ik hoorde op de Nieuwe Ledendag dat onze moederpartij het geen slimme actie vond en dat gaf mij meer vertrouwen in de

boodschap die de JS met het zwemfeestje wilde uitdragen; dat liet me zien dat wij echt los stonden van de PvdA en dat wij een eigen mening hebben.

Graag zou ik dat laatste willen voortzetten als landelijk bestuurslid van de Jonge Socialisten. Hoewel in ons land ook veel te verbeteren valt, mogen we ons ook uitspreken over al hetgeen dat gebeurt op de rest van de wereld. En ik heb het niet alleen over onze mond opentrekken tegen onrecht, maar ik zie ons ook actie voeren als er weer eens in Roemenië en Hongarije iets gebeurt wat niet door de beugel kan. Het activistische van de JS kunnen we ook inzetten als het gaat om kwesties die niet binnen onze landsgrenzen plaatsvinden. Juist dan, om solidair te zijn met de rest van de wereld. In Rotterdam zeggen we: niet lullen, maar poetsen!

Naast activisme bij onrecht, zie ik ook genoeg interessants in Nederland waar we meer over te weten kunnen komen. Zo moeten we niet vergeten dat Den Haag dé Internationale Stad van Vrede en Recht is. Natuurlijk hoort het dan dat we een bezoek brengen aan bijvoorbeeld het Internationaal Gerechtshof, OPCW en het Internationaal Strafhof.

Zoals jullie kunnen lezen, barst ik van de ideeën, energie en vooral enthousiasme. Hopelijk hebben jullie genoeg vertrouwen in mij als jullie volgende internationaal secretaris zodat ik me hard kan maken voor een verdere duurzame samenwerking met jonge sociaaldemocraten elders ter wereld, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze aardbol socialer, groener en rechtvaardiger wordt.

Veel vrolijke groetjes, Hevien